

503.10.2023

היום בו נגמרו המילים

היום חזרו כפיר, אריאל שירי ועודד. זה היום בו התנפצה התקווה. זה היום בו נגמרו המילים. השכל ידע אבל הלב סירב להאמין. נעמוד בצמתים עם דגלים מונפים ולב קרוע, נצדיע, נבקש סליחה ועוד סליחה ועוד סליחה ועוד סליחה ואין מחילה.

צוות הדרכה



מסקירה שערכו המדריכים על מצב הגידולים, עולה תמונה ברורה – משוועים למים. הגשמים הצפויים בסוף השבוע ותחילת הבא, עשויים למתן את הנזק לגידולים העכשוויים ולהעמיק את חתך הרטיבות לגידולי הקיץ. השאלה על עתיד הכותנה ממשיכה לעלות במלוא חריפותה. קיימנו דיון האם בכלל? ואיך? לעודד מגדלים לזרוע כותנה גם השנה. לצד המציאות של שוק "קפוא" ותזרים מזומנים מזערי, עומדות לזכות

הכותנה יתרונות איכותניים שנמדדים בכסף: שימור מחזור גידולים, ניקיון מעשבים ושימוש במים מושבים. האפשרות להקצות חלקות חיטה שנקצרו לתחמיץ/שחת (עקב מצבן וללא תכנון מוקדם) גם לגידול כותנה היא החלטה לא בלתי הגיונית. השיקולים לכך הם גם במבט רחב וגם עתידי. בכל מקרה, תכנון מכסות המים וחלוקתם בתקופת הקיץ צריך להיעשות בקפדנות ואחריות.

הגנה

ארגון עובדי הפלחה וצוות ההגנות, שלחו מכתב למגדלי החיטה עם האפשרויות לנהל סיכונים ולקנות הגנות למחיר החיטה בבורסה האמריקאית. במיוחד על רקע של אי-וודאות גלובאלית הגורמת לתנודתיות חדה במחירי החיטה. גם, ובמיוחד בשנה בה לא צפויים יבולים גבוהים, יהיה זה מהלך נכון לרכוש הגנה על חלק מהיבול. ישועת הגשמים לא תגיע "מקורל". אבל קור עז, כן!

דרום-נגב

כנס מגדלים משותף למגדלי דרום-נגב התקיים השבוע בקיבוץ ארז. במוקד, "לקראת זריעות כותנה ותירס". בסקירה מקדימה כללית ציין עוזי נפתליהו כי מצב הגידולים בנגב, קטסטרופלי. גם בדרום המצב בכי רע. השפעתו של חתך רטיבות שטחי, יגלוש גם להתמודדות עם גידולי הקיץ. ובכל זאת, אסור לוותר על הדברת עשבייה, טיפול במחלות ומזיקים ובטיפול מונעי הצצה לפני הזריעות הקרובות. עיקר תשומת הלב הופנתה ל**תירס**: סקר חלקות ארצי (ליאור גבר), פרוטוקול דישון עפ"י המודל הקליפורני וקוטלי עשבים בתירס מתוק (אריה בוסק), השפעת הזרחן על יבול התירס (ד"ר רן הראל). מטבע הדברים בתקופה זו, **הכותנה** משכה פחות תשומת לב. על פי הנתונים שבידיי, היקף המזרע השנה במשקי הדרום הוא כ 56% מהיקפי אשתקד. אני, ועוד רבים, מקוים ומאמינים שהכותנה עוד לא אמרה את המילה האחרונה. לכן שומה עלינו להקפיד על פרקטיקות הגידול הנכונות. הכי טוב שאפשר. איתן סלע תיאר את הפעולות שיש לנקוט בהכנות לזריעת הכותנה

(פרוטוקול הכנות), נועם עמיר סיכם שלוש שנות מחקר על השפעות תנאי הנביטה על התפרצות מחלת המקרופומינה. אריה בוסק סקר תמונת מצב היקף מזרעי העבר ומחשבות על תכנון המשך המזרעים, במיוחד על רקע "המאבק" בין גידול התירס לכותנה. אותם יתרונות גידול הכותנה שהזכרו לעיל, חייבים לקבל חיזוק ברמת המחיר וגובה היבול. לולא כן, יתקשו המגדלים לטמון זרע כותנה אחד באדמה. תודה לצוות המדריכים ולמשתתפים שהגיעו, בציפייה דרוכה "לקורל".



רעש המסוקים



צילום: יונתן זינדל

רעש מסוקים בשמים מכניס אותי לתחושת דריכות. תמיד. הקגל מפעם שנותר טבוע. כמו התחושה בהישמע רעשו של מסוק "יסעור" המגיח מתוך אפלה כבדה, בדיוק לנקודה ושולף אותנו ממרחקים חזרה הביתה. בשנה האחרונה, רעש מסוקי יסעור, או ינשוף, במעגל המתנה לכניסה לרצועה בזמן המלחמה מעיד על אסון מתקרב. אחר כך מגיע צמד המילים הנורא "הותר לפרסום". בשבתות האחרונות, רעש המסוקים מעורר התרגשות ותקווה. התרגשות אחרת. אלו המסוקים בדרכם לאסוף אל חיקם, ואל חיקנו, את השבים למדינת ישראל. כמה ענוג הוא רעש המסוקים בשבתות האחרונות. לצד שמחת השבים נזכור את החיים שעוד שם ושיירת החללים שתמשיך לפצוע את הלב, כל פעם מחדש.

שבוע הבא

מפגד"ש – מנהלי הגד"ש דרום-נגב. יום ג', 25/2



שבת שלום ובשורות טובות


