

**למה?** – זו אחת מהשאלות שדורשות תשובה. אבל לא תמיד, או אפילו על פי רוב, אין לנו תשובה. כולנו מאמינים כי הדברים שאין להם הסבר, נתונים לכוח עליון. אחדים מאמינים בישות אלוהית ואחרים בכוח הטבע. שניהם בלתי נשלטים. בחקלאות, מחפשים המחקרים השונים "תבניות התנהגות" על מנת ליצור **מפת מידע** שתוביל אותנו



ליצירת חקלאות מיטבית. ההקדמה הזאת באה כדי לתהות, למה, דווקא השנה, יש אחוז גבוה של גרעינים מגורדים באבטיח? הרי פעלנו על פי כל ההנחיות של מועדי השקיה. אגב, יבולי האבטיח גבוהים מעל הממוצע! קציר החמניות החל! מסתמנת תופעה, בחלק מהמשקים, של "גרעינים ריקים". משמעותה – פחיתת משקל היבול הנקצר. התשובה היא: כוח עליון. ההשערה היא שפרק השרב הארוך במאי, נתן אותותיו ופגע בהפריה. כמו שאמרנו, יותר שאלות מתשובות.

**כמות** - משבר מביא עמו, בד"כ, שאלות איפה טעינו? איפה הערכנו לא נכון? האם הגענו לסוף הדרך או רק טעינו בניווט? האם זו העת לעצור בצד הדרך (לשתות מים ולהחליף מחסניות...)? ושאלת השאלות, מה עושים? מועצת הכותנה עורכת בחינה אסטרטגית לענף הכותנה ולמועצת הכותנה. בפגישת הזום, ב 16 לספטמבר, נשמע על תובנות ראשונות מהעבודה (שטרם הגיעה לסיכום) ודיון פתוח, על זווית ראייתם של המגדלים. הצטרפו, יהיה מרתק!

**ד"ר אצמ** – בואו, בואו נודה על האמת. המצב רוח לא משהו. המצב הכלכלי, המובטלים, איום קורונה המרחף מעל ראשינו, הפוליטיקה במלוא כיעורה וחוסר הוודאות האורף את גידולי הגד"ש. מה לזרוע? תוסיפו לזה את השרב הדוחק את הסתיו, למרות שהחצבים בפריחתם כאילו אומרים, ממשיכים. ואנחנו ממשיכים.....

#### תוכניות:

צוות התארגנות מטעים – פגישה לסיכום שנת פעילות ותוכניות להמשך. **יום ד', 9/9**  
אספת המשקים השנתית בעידן הקורונה ותקיים בזום (בה יפורט גם על הנעשה במגדלי הדרום). **יום ה', 10/9**  
סיכום פעילות חצי שנתית, א.ע. הפלחה, בזום – **יום ג' 15/9, 13:30**  
מפגש מגדלים עם מועצת הכותנה (זום). תובנות ראשונות מהבחינה האסטרטגית. **יום ד', 16/9, 09:00**

**צפר וצמ"ד** – חבר טוב (השם שמור במערכת) שלח לי ברכה שכתב ליום הולדתה של חותנתו, ובהם הוא מחבר, בחרוזי כישרון, את העבר והעתיד:

מופיעה כציווי, בפרשה שלנו.  
בראשית הפרשה, מצוות ביכורים,  
הכרת כל הטוב שאנו רואים.  
גם לזכור ולהזכיר את העבר,  
אבל חשוב יותר, ובעצם העיקר!  
להביט קדימה אל עבר המחר....."

"..נהוג במחוזותינו, לפתוח בדברים,  
מפרשת השבוע בספר דברים.  
במוצאי שבת מרחב האפשרויות,  
נמתח על פני שתי פרשיות.  
להביט לאחור, לשבוע היוצא,  
במקרה שלנו - פרשת כי-תצא,  
או להתייחס לשבוע שיבוא,  
במקרה שלנו - פרשת כי תבוא.

קדימה זו הפרקטיקה היותר שכוחה,  
זו גם דרכה של בעלת השמחה.  
להישיר מבט אל עבר העתיד,  
לצפות ולצפות, בשמחה תמיד.

אמת לפי

אלי