



אריה בוסק מחפש (ומוצא) זרעים

אכף זאת - כומונה!

לבקשת מנהל המחקר החקלאי, לקחנו על עצמנו לבצע מחקר להשקיה מדייקת של כותנה באמצעות קונונוע - בחוות גילת. בעזרתם המופלאה של אנשי גד"ש שקמה (משמר הנגב-בית קמה) אנו מבצעים את הנדרש: ריסוס, הכנת הקרקע וזריעה. אנחנו שם כי המחקר הוא נשמת אפה של חקלאות מתקדמת. נעשה ונצליח!



זריעה - גד"ש שקמה

בתוך כך, מפרסמת מיכל אקסלרוד (אנטמולוגית מ. הכותנה) על ההתקרבות לצבירת ימי מעלה הדרושים להתחלת גיחות הזחל הוורוד ותזכורת על מהלכי המניעה הנדרשים בעת הזו.

דא קלפוס דא האריס - גד"ש צבר קמה. נוסף על היקף שטחים גדול, מגוון

גידולי שדה, מטעים ומוטת שליטה רחבה, ממשיכים בגד"ש לשקוד על פיתוח וצמיחה. השבוע הסתיימה שתילת 100 דונם בננות ובתכנון 60 נוספים. גידול חדש באזור!! בתמונה: איל מוצץ, מנכ"ל צבר קמה ודודן יהודאי, מנהל המטעים. בהצלחה!!



יסודות איתנים - זו שעתנו הגדולה! האם נעמוד בנטל? משבר הקורונה מחייב אותנו לזקק את התובנות המרכזיות ליום שאחרי. מכון יסודות, בפרויקט המחקר לביטחון המזון בישראל, מחדד עובדות, ותובנות העולות מהמחקר. החקלאות היא תשתית חיונית, כפי שמבטא פרופ' עמנואל טרכטנברג, "אחת התובנות המרכזיות שלי מהמשבר הזה, היא שאבוי לנו אם לא היתה לנו חקלאות מקומית.... משבר הקורונה צריך לגרום לנו להבין שלחקלאות יש ערך אסטרוטגי...". זה מחייב תכנון אסטרטגי לביטחון המזון, שפירושו הסתכלות ארוכת טווח שמייצרת תנאים תומכים לביטחון המזון בישראל. האם אחוז כה קטן של חקלאים (0.9%) יעמוד בנטל ייצור המזון ל 9 מיליון אנשים, ובעוד 30 שנים לכ 16 מיליון? זה גם בדינו. (המאמר במלואו נשלח למגדלים).

חם האפים - דעותיו של הזמר והיוצר, אביב גפן, שנויות לעיתים במחלוקת. אבל, התבטאותו האחרונה, "במופע הקורונה", באו מהלב: "ראינו כל כך הרבה שנים את החקלאים האלה שהגיעו באיזה אייטס קצר בסוף החדשות. ותמיד לחצנו על "Mute" (השתק), הם היו בשבילי אנשי ה Mute. תמיד סיפרו על איזה שדה שנשרף להם או על איזה תבואה שלא גדלה. הם דיברו על הרשתות שקונות מוצרים מחוץ לארץ כי זה היה יותר זול.... תמיד שמתו אותם על Mute, כי אותי זה לא עניין. הייתי עסוק בלחפש את החופשה הבאה שלי בחו"ל.... ואנשי ה Mute ניסו לדבר אלי ומעולם לא הגיעו אלי. ופתאום בתקופה האחרונה אתה רואה כמה היינו צריכים להיות שם אז, בשבילם לעזור להם ולהקשיב לקולם. אז אני רוצה לומר לכם שליחה שהייתם על Mute...".

צפצפים - לצבע אין צורה ואין ריח. הצבעים אינם אלא פרשנות שעושים מערכת הראייה והמוח שלנו לאור המופיע באורכי גל שונים. בני האדם העניקו לצבעים משמעויות רגשיות וסמליות, מהדברים הנשגבים ועד לחיי היום יום. אצלנו למשל, אדום זה "הפועל" (או קומוניסטים) וצהוב זה "מכבי" (או חיזבאללה). אבל, אם נזנח את הדימויים, ו"לאט לאט נתגנב מהעיר" מעבר לגדר הקיבוצית, נחזה בשילוב מדהים של פריחה צבעונית (אדום-צהוב-כחול), ללא משמעות, ללא מסר. פשוט יופי משכר חושים. צאו... (100 מ' כן?!)... ותהנו.



אפוצ האפופים (שגרת הקורונה)

יום ב', 20/4 נקיים שתי פגישות ZOOM - צוות ההדרכה ופורום הגנת הצומח. סיכומים ישלחו למגדלים. יום ג', 21/4 יום הזיכרון לשואה ולגבורה - גם בימי הקורונה, נזכור את הימים האפלים בהיסטוריה האנושית. במיוחד בימי הקורונה, נזכור שחיים בינינו כ 192 אלף ניצולי שואה שחוו זוועות ורדיפות. אמת אפופ ואביאות

איל